

Happy Home Nieuwsbrief



“Happy Home Orphanage” is een hulpgroep opgericht in juni 2006 door een groep Belgische, Canadese en Keniaanse vrijwilligers. Het weeshuis Happy Home is gevestigd in het arme zuidwesten van Kenia, op 400km van Nairobi, in het district Rongo, kort bij de stad Migori.

De twaalf eerste kinderen, werden in november 2006 opgenomen. Vandaag herbergt Happy Home 32 kinderen, maar heeft nog ruimte voor meer. Het project wordt hoofdzakelijk gefinancierd door Belgische Peters en Meters of gulle schenkers, maar ook door sponsors uit USA, Canada en Kenya.

Ons doel is weeskinderen of kwetsbare kinderen te helpen door hen op te nemen in een familiale en beschermende omgeving, om erin op te groeien en te ontplooiën. Elk kind vindt er een familie, gezonde voeding, ondersteunde scholing en medische verzorging.

Wij denken dat het heel belangrijk is dat de kinderen in hun eigen cultuur opgevoed worden, in eigen gemeenschap en steeds in contact met hun bloedverwanten. Zo rekruteren we enkel lokale medewerkers, gaan de kinderen naar de lokale school en moedigen wij ze aan om gedurende de schoolvakantie op familiebezoek te gaan.



High tech kids in Happy Home

INHOUD

- p.2 Laatste nieuws
- Het verhaal van de Vrijwilligers:
- p.3-4 “My favorite moment”, by Mary
- p.5-6 “Like so, like so, like so”, by Tabea
- p.7-8 “Aunty, let’s swim”, by Anne
- P. 9 Op zoek naar Peetouders en vrijwilligers
- p.10 Contact informatie



Laatste Nieuws

Droevig nieuws : Overlijden van Bernard Sagwa,

bestuurslid van Happy Home.

In naam van de Raad van Bestuur van Happy Home, van alle vrijwilligers in Kenia, België, USA en Canada, en in naam van alle Happy Home vrienden, willen wij ons diep medevoelen betuigen aan de familie en de vrienden van wijlen Bernard Sagwa, met speciale gedachten naar zijn vrouw en kinderen. Bernard heeft Happy Home enorm ondersteund, en in het bijzonder het educatieve programma. Wij zullen hem ongetwijfeld missen. Dat hij in vrede mag rusten.

Wij kijken uit naar een stukje land.

Het is nu al het tweede oogstseizoen dat wij uitkijken naar stukje land om te huren. Wij hadden er al bijna een gevonden, maar uiteindelijk weigerde de eigenaar.

De HH Manager volgde drie mogelijke opties op, één enkele is vandaag nog mogelijk.

Dat veldje zou ons toelaten om een deel van onze voeding zelf te produceren en heel wat geld te sparen.

Goed nieuws : ziekteverzekering

Sinds de oprichting van Happy Home, trachten we de kinderen te laten registreren bij de nationale ziekteverzekering. Het was ons nooit gelukt, daar deze regeling voorzien is voor individuele personen en niet voor groepen. Ababu, onze Manager sinds einde 2009, maakte hiervan zijn top prioriteit, en met succes! Onze kinderen zijn nu gedekt in geval zware gezondheidsproblemen. Thanks a lot Ababu.

Vrijwilligers

In Happy Home verblijven permanent vrijwilligers van overal ter wereld. Mary, uit de VS, verliet ons in maart en wat later, onze twee Duitse meisjes, Anne en Tabea, na een jaar aanwezigheid bij de kinderen. Twee nieuwe dames, Katarina en Merle nemen het nu over.

Geldinzameling : Happy Home Baby Marie

Een nieuwe "happy home baby", Marie uit Zulte, koos om haar geboorte geschenken met de weeskinderen te delen. Haar ouders, Veerle & Wouter, stelden familie en vrienden voor om een bedrag te storten op de rekening van Happy Home, ipv een geboortegeschenk te kopen. Zij verzamelden 1950-€. Dank U !!

Geldinzameling : 1200 taarten

De Belgische vzw SALCO uit Haasrode, organiseerde een taartenslag met 1200 taarten. Zij verzamelden 5145-€ !! Een grote dank aan An, de organisator.



Verhalen van de vrijwilligers

Mijn favoriete moment in Happy Home

Wij vragen onze vrijwilligers om na hun terugkeer hun lievelingsmoment te beschrijven. Mary's herinnering is echt leuk :

“Ik denk dat mijn favoriete moment was toen Night naar me kwam en me vroeg of haar een verhaal voor te lezen.

Ik was hier nog maar pas voor een week of twee en het was de eerste keer dat een van de kinderen naar mij kwam in plaats van naar de andere vrijwilligsters die er al een tijdje waren. Ik voelde me dus voor het eerste een echte “tante” van de kinderen.

Als kind al hield ik enorm van lezen, en ik merkte snel dat dat voor Night ook een hobby was. Ik was dus dolblij die passie met haar te kunnen delen. We zaten daar voor tenminste een uur het Disney verhaal Bambi te lezen. En bij het einde van elke pagina vroeg ze me de betekenis van de woorden die ze niet in het Engels kende. Daarna vroeg ik haar wat ze van het verhaal had begrepen. Ik acteerde de woorden die ik niet kon vertalen en zocht andere op in mijn English-Swahili woordenboek. Ik liet haar dan het woord herhalen en herhalen tot ze het correct in het Engels uitsprak en zij zou hetzelfde doen met mij in het Kiswahili.

Ik had zoveel mooie momenten in Happy Home, maar dit moment was extra bijzonder, omdat het één van de eerste was, en omdat het ook zo'n bijzondere plaats in mijn hart innam.”

Mary, USA, Nov 2010- March 2011



Verhalen van de vrijwilligers

Story from Tabea, uit Duitsland, in HHO from august 2010-2011

“Like so, like so, like so!”

“We hadden bezoekers : een internationale groep ICYE-volunteers.

Happy Home zat vol mensen van alle oorsprongen en je kon er dus alle talen horen, niet enkel Duits, maar ook Kiswahili, Sheng, Frans, Pools, en wat Italiaans, Deens, Zweeds, wat sporen Grieks en zelfs wat woorden uit Estland. Het was een kleurrijke groep die internationale vrijwilligers.

De Happy Home kinderen vonden het zalig om met de bezoekers te spelen, zingen en dansen. De laatste avond leerde Catherine, een Franse die in Nairobi in een weeshuis had gewerkt, de kinderen een nieuw spel. We speelden het de hele avond lang.

Het spel is heel simpel : iedereen staat in een kring en iedereen start met het lied : “I want!” “I want, I want” (Ik wil ik wil ik wil). Catherine begint dan : “I want!” “I want, I want” - “I want Bless to come and dance for me like so, like so, like so, like so, like so! Ah!” (Ik wil dat Bless voor me danst ... zo zo zo). Stel je even voor : wanneer ze “like so” zingt, toont Catherine hoe ze wilt dat Bless voor haar danst. .../...



Stories from the volunteers

“Like so, like so, like so!”

.../...

“en dan begint de hele groep opnieuw: “Like so, like so, like so, like so, like so!” en Bless danst Catherine na - terwijl iedereen natuurlijk schatert van het lachen. Dan was het haar beurt, en Bless profiteerde ervan om Sheila, die haar het luidste had uitgelachen, een zotte dans te laten doen. Het werd snel een danswedstrijd: Wij zou het grappigste dansen of het beste met de heupen zwaaien? Het “like so” liedje werd snel een Kenjaanse danswedstrijd en ik was echt onder de indruk van wat die kleine meisjes allemaal konden.

Het was een hele leuke avond, dansen en zingen en klappen in de handen. We speelden het vele dagen later nog en nog en nog opnieuw.

En elke keer hoorde je de schaterlachen en de “like so, like so, like so, ...”



Verhalen van de vrijwilligers

Verhaal van Anne, uit Duitsland, in HHO van august 2010-2011

“Aunty let’s swim !!!” “Tante laten we gaan zwemmen”

Er was iets nieuw die dag in de tuin van Happy Home. Kijk eens dichterbij de haag : iets hangt daar met oranje touwen. Het lijkt wel een schommel (= “swing” in het Engels)

Het was weekend en enkel de oudste kinderen zaten dus op school. Eén van de jongste kindjes vroeg me “Aunty, let’s swim!!” (tante laten we gaan zwemmen) - Ik antwoorde “You mean swing, to swim is if you are in water!” (je bedoelt zeker schommelen ??? Zwemmen doe je in het water) - “Sawa, let’s swing! You swing me!” (ok (in het Kiswahili), laten we schommelen, jij duwt me)

*Er is dus een nieuwe dagelijkse taak voor vrijwilligers : de kinderen duwen op de schommel
.../...*



Verhalen van de vrijwilligers

“Aunty let’s swim !!!”

...
Uren en uren kunnen ze spelen op de schommel.
Soms zelfs met twee tegelijk op de schommel. En de
hele tijd hoor je lachen en lachen en schreeuwen.
Lachen, het mooiste geluid in een kindermondje.

Natuurlijk maken ze er soms wel ruzie over, hoelang
mag iemand’s buurt duren ? Wie mag eerst ? Maar
niets erg. De oudste kinderen zorgen goed voor de
kleinsten en samen hebben ze zo veel plezier.

De jongens zijn reeds op zoek naar een andere boom
die sterk genoeg is voor een tweede schommel.

Het is gewoon fantastisch om ze zo vrolijk te zien.



Wij zoeken vrijwilligers

Ben je blij met deze nieuwsbrief in het Nederlands?

Wij zoeken steeds vrijwillige vertalers voor de volgende !!! info@HappyHomeKenya.org

Peter en Meters Wij zijn op zoek naar bijkomende Peters en Meters om onze kinderen maandelijks te ondersteunen. Het leven in Kenia wordt inderdaad steeds maar duurder, en anderzijds hebben we begin dit jaar enkele peterschappen verloren.

Vrijwilliger in Kenia ?

Wij verwelkomen vrijwilliger in Happy Home, die zich willen engageren voor een verblijf van minstens drie maanden in het weeshuis. Vrijwilligers kunnen helpen bij de administratie van het weeshuis, kunnen de kinderen helpen met hun huiswerk of met bijlessen. Zij nemen deel aan de animatie en organiseren activiteiten, ... en rapporteren hun ervaring in nieuwsbrieven.

Kandidaat? Lees eerst zorgvuldig de betreffende info op onze website en richt dan je kandidatuur met CV en motivatiebrief naar Isabelle@HappyHomeKenya.org , ruim twee maanden voor de geplande vertrekdatum.

Vrijwilliger in België ?

We hebben altijd handen tekort voor geldinzameling, administratie, vertalingen, enz. Heb je wat vrije tijd aan te bieden? Contacteer ons gerust op info@HappyHomeKenya.org alvorens een steunactie te ondernemen. Wij zullen jou actie effectief ondersteunen.



Happy Home Contacten



Donor contact BELGIUM

Christian Vandeplass (NL-FR-ENG)

[Christian@HappyHomeKenya.org]

Rue Fond Thirion 61, 1410-Waterloo

T 02.354.74.41 Fax 067.34.69.11

Roel Merckx [roel.merckx@ees.kuleuven.be]

Donor contact USA

Ed Sulzberger [Edsulzberger@happyhomekenya.org]

4012 Pirates Beach, Galveston, Texas, 77554

T 1-409-737-1388

Donor contact CANADA

François Dubé [Francois@HappyHomeKenya.org]

Tel (514) 495-7927

Isabelle Vandeplass [Isabelle@HappyHomeKenya.org]

Edouard Lelievre-Douyon [Edouard@HappyHomeKenya.org]

info@HappyHomeKenya.org



www.HappyHomeKenya.org

Ik wil graag helpen !!!



♥ Donor-formulier:

Mr/Mevr :

Volledig adres:

Tel / E-mail:

- Ik neem hierbij het **peterschap** van een weeskindje volledig op mij, en schrijf maandelijks een bedrag van 30-EUR over.
- Ik wil permanent bijdragen tot een onderdak en zorg in een familiale omgeving voor de weeskinderen. Ik schrijf maandelijks een bedrag van-EUR over.
- Ik doe hierbij een eenmalige schenking van-EUR om de renovatie en de projecten van het weeshuis Happy Home te ondersteunen.

In geval van stopzetting van mijn peterschap, zal ik Happy Home hiervan minstens twee maanden op voorhand op de hoogte brengen, om hen zo toe te laten een vervangingsponsor te vinden.

Stort aub je bijdrage op bankrekening **979-3261073-35** van vzw A.M.I.E, Diestseweg 95, 2440 Geel. (IBAN: BE57 9793 2610 7335 - BIC: ARSPBE22)

- Ik ontvang graag een fiscaal attest (vanaf 40€/jaar).

Datum,, Handtekening:

Terug te sturen naar:

Chris Vandeplass, r. Fond Thirion 61 -1410 Waterloo of fax 067.34.69.11

